

Máxima Magazine

nr. 5

december 2019

Welkomstwoord

Het laatste Máxima Magazine van dit jaar ontvangt u alweer in uw mailbox. Het jaar loopt op zijn einde en na een fijne decembermaand mogen we allemaal genieten van een welverdiende kerstvakantie. Geniet ervan met elkaar en we zien u graag op maandag 6 januari weer gezond op school.

Inhoud

In dit Máxima Magazine leest u over:

[Welkom op de Prinses Máximaschool;](#)
[Bijbelverhalen;](#)
[Oproep ouders;](#)
[Nieuwsbrief bibliotheek.](#)

Welkom op de Prinses Máximaschool

In **groep 1/2a** zijn Valentijn van Dunnen, Jules de Bruijn en Féline van Baalen begonnen. Van harte welkom en een fijne tijd op de Prinses Máximaschool gewenst!

Bijbelverhalen

'Wonder boven wonder' was het thema in de adventstijd. Het was een wonder dat een engel aan Maria verscheen. In het kerstver-



haal zagen de herders een heel leger van engelen, die een hemels lied zongen. In de stal zagen ze het kind Jezus, Gods eigen zoon die naar de wereld gekomen was. Zo stapelen de wonderen zich op in de Bijbel. Dat is bijzonder en het geeft ook hoop voor de toekomst. Want als de wonderen blijven gebeuren in de bijbelverhalen, kunnen ze ook in ons eigen leven doorbreken. Met de kinderen gingen we dan ook op zoek naar het wonder. Onze wereld kan soms wel wat wonderen gebruiken. Als je naar het Jeugdjournaal kijkt, zie je mensen die het moeilijk hebben. Kerst houdt de hoop levend dat straaltjes licht kunnen doorbreken in een donkere wereld. Dat er kleine en grotere wonderen kunnen gebeuren in de levens van mensen.

In het begin van het nieuwe jaar lezen we verhalen over Jezus. Hij wordt door de Bijbel omschreven als een zoon van David, een koningskind. Eén van de eerste dingen die over deze koning verteld worden is dat hij gered wordt. Jezus is nog een klein kind als zijn vader en moeder hem meenemen op de vlucht voor koning Herodes. Daarmee is de toon van zijn verhaal gezet. Jezus komt om kwetsbare mensen op te zoeken, sterker nog: om in hun schoenen te gaan staan. Dat zien we ook als de verhalen verder gaan. We horen hoe Jezus beproefd wordt in de woestijn. Maar ook hoe hij zieke mensen geneest en hoe hij vertelt over God. God zorgt voor mensen, zo vertelt Jezus. Hij zorgt voor de mensen, maar ook voor de vogels in de lucht en de bloemen op het veld. Hoe kwetsbaar ze ook zijn; ze mogen vertrouwen op zorg en bescherming.

OPROEP OUDERS:

We zijn nog steeds hard op zoek naar ouders, oma's opa's, broers, zussen of andere familieleden die wekelijks op vrijdagochtend willen meehelpen bij het circuit op de dependance van 11.00 tot 12.15 u. U kunt helpen bij koken/bakken, demonteren van apparatuur, bij elektro, tekenen, schaken, Tinkercad e.d. Allemaal leuke onderdelen. U kunt zich melden bij meester Bert van groep 8; aaflinterman@spectrum-spc0.nl

Nieuwsbrief bibliotheek

[Hier](#) kunt u de laatste editie vinden van de nieuwsbrief Matilda.

Wij wensen u een fijne vakantie, namens het team,
Kristel Veenman, Huib Wilkes

Agenda

23 dec t/m 3 jan Kerstvakantie

wo 8 jan

Luizencontrole

23 - 24 jan

Studiedagen > alle kinderen vrij

vr 31 jan

Rapport 1 mee

do 6 feb

Rapportgesprekken gr. 1-7

di 11 feb

Rapportgesprekken gr. 1-7